



De Fietsende Vlinder

nummer 112 – november 2011

"De Fietsende Vlinder" is een uitgave van de **Wielertoerclub Houten '80** en wordt verspreid onder de leden, adverteerders en donateurs in een oplage van ca. 330 stuks.

De Wielertoerclub Houten '80 richt zich op toer- en recreatiefietsers uit

Houten en omgeving

De activiteiten bestaan uit:

Trainingsritten

Toertochten

Mountainbike ritten

Recreantenrit (elke vrijdag)

Dagtochten recreanten

Midweek recreanten



Tijdens alle toer- en MTB- ritten is het dragen van een helm verplicht.

Clubgebouw 'Het Vélodroom'

Kruisboog 14

3994 AE Houten

Tel: 030-6377577

Banknr: 2498209

t.n.v. Wielertoerclub Houten '80

te Houten

Internet: <http://www.wtchouten.nl>

Clubblad

Gerard Huitsing & Jon Nellestijn

Kopij naar:

Keltenpoort 21

3991 JX Houten

defietsendevlinder@gmail.com

Voorzitter

Ton Mulders

Vikingenpoort 6

3991 JS Houten

Tel: 030-6377497

voorzitter@wtchouten.nl

Penningmeester

Jos Bekker

Riddersborch 5

3992 BG Houten

Tel: 030-6380710

penningmeester@wtchouten.nl

Secretaris

Vacature

p/a Kruisboog 14

3994 AE Houten

Tel: 030-6377577

secretaris@wtchouten.nl

Recreanten

Elly Kemper

Sandelhout 57

3991 PZ Houten

Tel: 030-6378150

ellykemper@hi.nl

Toercommissie

Michaël Baken

Grootslag 10

3991 RC Houten

Tel: 030-6353616

m.baken@kpnmail.nl



Van de Redactie

In dit clubblad vinden jullie een In memoriam van Marian Hissink en ook de voorzitter schenkt aandacht aan haar overlijden. Voor onze club en zeker voor mijn mede redacteur is dat een heel groot gemis. Daarom schrijf ik dit stukje deze keer zonder de door ons (mij) zo gewaardeerde hulp van Gerard. Vanaf deze plaats wil ik nogmaals hem, zijn zoon en andere familieleden veel sterkte toewensen.



Dit clubblad bevat weer de vaste rubrieken 'Van de voorzitter', 'Van de toercommissie', 'Geef de Pen door', 'Verslagen recreanten' en de agenda's. Hiermee is het clubblad al voor meer dan de helft gevuld, dus een onmisbare factor voor de redactie.

Verder is er weer een lang verhaal van Joost van der Poel over Albertville. Weliswaar al door de opletende lezer gespot op onze website, maar interessant genoeg om het nog eens door te lezen. Wellicht halen de organisatoren van de standplaats 2012 er wat inspiratie uit. Volgens de toercommissie wordt op die standplaats al weer gebroed.

Michaël Baken geeft in 'Van de toercommissie' een beknopt overzicht van de planning 2012. Een overzicht waaruit je kunt opmaken, dat de toercommissie erg belangrijk is, maar tegelijkertijd zo wijs is om de grote activiteiten uit te besteden.

De recreanten geven in de vorm van een verslag nog eens extra aandacht aan het weekendje Zeeland. Een voor hen geslaagd lang weekend, met veel wind, water en ... klimmetjes? Zeeland is toch helemaal vlak?

De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het volgende nummer van 2011 is **vrijdag 18 december 2011**.

Zoals in het vorige clubblad gezegd, is het tijd om eens na te denken over veranderingen in de redactie, zowel voor het clubblad als de website. Wellicht is er behoefte aan een andere manier van berichtgeving. Hier en daar zie je dat enkele leden een eigen manier van publicatie prefereren. Prima natuurlijk, maar het zou wel leuk zijn als ze, weliswaar wat korter, ook eens iets voor het clubblad of de website schrijven.

Voor aanvulling/vervanging redactie en ideeën houden we ons aanbevolen.

Het mail adres voor de kopij is: defietsendevlinder@gmail.com

Kopij inleveren liefst zonder opmaak, dus platte tekst en zonder plaatjes. De foto's en statistieken graag apart aanleveren in .jpg formaat.

Jon



Van de voorzitter



Winterseizoen?

De vorige keer kon ik nog klagen over het natte weer tijdens het zomerseizoen. Een reden om zo vaak mogelijk naar het buitenland te gaan om daar te fietsen. Nu is het andersom. We hebben prachtig weer, stevige hogedrukgebieden in de buurt, die zorgen voor zomerse temperaturen in september en oktober.

Een paar weken geleden nog heerlijk met Cor, Maria en Ron over de Limburgse heuvels gefietst op uitnodiging van de profploeg van Vacance Soleil. Joost was (weer) druk, dus moest er een invaller mee. Na het fietsen lekker eten en natuurlijk samen op de foto met toprenner Wouter Mol. Als je die exclusieve foto's wil zien, moet je niet naar onze website, maar kun je terecht bij de fanclub van Wouter, opgericht en gerund door Maria en Cor. Je hoort van hen!

Ook in het clubhuis was het druk na de fietsritten. Vorige week vrijdag volle bak bij de recreanten na de laatste rit van hun 'zomerseizoen'. Zondag ook volle bak na vier verschillende toerritten. B en C op de weg, de ATB en een speciale damesploeg met Lia. Mooi zoveel mensen bij elkaar en veel eigen initiatief bij het organiseren! Dat wilde we toch?

De renovatie van het clubhuis is nagenoeg klaar. Plafonds en balken geschilderd, lambrisering aangebracht, nieuwe verlichting, uitbreiding van de stamtafel en een nieuwe koelkast voor de AA-drinkers onder ons. Tijdens de opknapbeurt beneden is de zolder boven ook opgeruimd. Alles wat we niet meer gebruikten zoals de kampeerspullen en EHBO-kisten is afgevoerd. Veel vrijwilligers hebben gewerkt aan de renovatie. Met name wil ik Ad, Jon, Piet en Harry bedanken voor al de tijd die ze er in gestoken hebben. Het resultaat mag gezien worden! Wie heeft heimwee naar het mediterrane azuurgroen?

Als voorzitter wil ik kort terugkijken op de droeve gebeurtenis van eind september; het overlijden van Marian. De laatste maand daarvoor hebben veel clubleden steun gegeven aan Marian en Gerard. Het was druk bij de uitvaartdienst, waar Geurt namens ons allen gesproken heeft ter nagedachtenis. Een waardig afscheid!

Het gemis is groot en ik wens Gerard en Rutger veel sterkte met het aanpassen aan de nieuwe situatie. De fietsclub was voor jullie belangrijk vóór het overlijden, we hopen dat dat zo zal blijven daarna.

Marian deed veel werk als secretaris. Inmiddels heeft het bestuur haar taken tijdelijk overgenomen en is het postadres van de club voor externen aangepast. Mutaties voor de ledenadministratie kunnen gewoon door naar secretaris@wtchouten.nl. Intern is dit mailadres doorgeschakeld naar een van de bestuursleden. We hebben hulp aangeboden gekregen van clubleden om het werk van Marian, als secretaris, over te nemen.

Tenslotte wil ik allen uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie van de club op zondag 8 januari 2012 om 14.00 uur. Noteer ook alvast de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op woensdagavond 8 februari 2012.

Fietsgroet, Ton Mulders



Van de Toercommissie

Wat is het toch stil rond de toercommissie? Hebben ze dan niks te melden, niks meer te doen? Het is inderdaad heel stil bij de toercommissie.

Er wordt namelijk gebroed, en een broedende toercommissie doet dat in alle stilte. We weten intussen wel globaal wat er uit het ei gaat komen en dat gaat de toercommissie hier melden.

Het toercommissie-ei heet 'Plannen voor 2012'. Het gaat om:

- Eerst natuurlijk het jaarverslag van 2011 maken. Zonder 2011 af te sluiten komt er geen 2012. In het jaarverslag komt zeker te staan dat 2011 zich kenmerkte door opvallend weinig valpartijen. Het lijkt erop dat het rijden in kleinere groepen daarop van invloed is. De toercommissie maakt daarvoor ook een groot compliment aan de toerleden. We zijn met zijn allen veiliger gaan rijden. Super.
- Regelen van de bezetting van de toercommissie. De rol van de coördinator toercommissie / bestuurslid is vacant. Het ziet er naar uit dat het bestuur op de ALV een kandidaat kan presenteren aan de leden.
- Onderzoekje naar de opvang van nieuwe leden. Hoe hebben de nieuwe leden in 2011 de opvangprocedure ervaren en welke suggestie voor verdere verbetering hebben zij.
- Organiseren van de traditionele informatieavond voor de toerleden. Er zijn hiervoor enkele ideeën die momenteel worden uitgewerkt.
- Organiseren van de cursus Life Support door clublid Wilbert van Schaik. Er komen weer 2 avonden waarop jij kunt oefenen met eerste hulp bij een ongeval en met reanimatie. Ook als je al eerder hebt meegedaan ben je van harte welkom, want oefening baart kunst.
- Organiseren van een of meerdere clinics voor de racefiets en voor de ATB.
- Regelen van voldoende toerleiders om het zomerprogramma te kunnen uitvoeren.
- Organiseren van een informatieavond voor de toerleiders, met een interessant programma. Voorlopige datum is woensdag 14 maart, noteer deze dag alvast in je agenda.
- Organiseren van speciale avonden in het voorjaar, waarvan de toercommissie nu nog niets wil meedelen.
- Introductie van speciale trainingsritten, waarover later meer.
- Het organiseren van de communicatie via de (update van de) website en via het clubblad.
- Het maken van de toerkalender voor de racefiets en voor de ATB, en indelen van de toerleiders.
- Benaderen van organisatoren voor de speciale ritten, zoals de verlengde Mockingritten, de clubweekends en de 'Standplaats puntje puntje puntje'.



Van de Toercommissie (vervolg)

Over het fietsprogramma kan de toercommissie het volgende al kwijt:

- We gaan meer dan afgelopen jaar verlengde Mockingritten rijden.
- Het clubweekend medio juni gaat door. Waarschijnlijk weer naar de Pfalz, net als in 2011.
- Er is een initiatief om weer een Teutotocht te gaan rijden, mogelijk in de loop van september.
- Er zijn initiatiefnemers om weer een week in de bergen te gaan rijden, eind augustus of begin september.

En ondertussen wordt er volop deelgenomen aan de diverse winteractiviteiten: hardlopen op de dinsdag avond, ATB op de zondag, spinning, en winterfietsen op de racer op de zondag. Geniet er van!

Gevraagd fiets-vrijwilligers voor 'Het Houtens Erf'

'Het Houtens Erf' beschikt voor haar bejaarde bewoners over een rolstoelfiets en een duo-fiets. Hiermee kunnen zij met een begeleider op de fiets mee naar buiten om een stukje door Houten te fietsen. Een uitstapje naar de buurt die ze van vroeger nog goed kennen.

De activiteitenbegeleiding van 'Het Houtens Erf' heeft onze wielertoerclub gevraagd mensen te zoeken, die zo nu en dan een uurtje daarvoor kunnen vrijmaken.

Iets voor jou?

Neem dan contact op met Miranda de Groote,
Coördinator Vrijwilligers Het Houtens Erf.
Tel: 030 6358686
Mailto: m.degroote@zorgspectrum.nl



Ter nagedachtenis Marian Hissink

Marian is op 28 september 2011 thuis overleden.

Zij was vanaf 2005 lid van onze fietsclub. Kort voor haar overlijden zei ze nog: 'De laatste zes jaar waren voor mij een groot feest'. Ze heeft in al die jaren nagenoeg geen rit gemist, daarom stond zij dan ook steeds in de top tien van meest actieve deelnemers aan de toerritten van onze fietsclub. Tevens was zij gedurende een periode van vijf jaar actief in ons bestuur als secretaris.

Na haar reis, eind vorig jaar door Zuid Afrika, samen met Gerard, bleek dat Marian maag- en rugklachten had ten gevolge van een tumor. Na de (chemo)behandeling, die zij vanwege haar uitstekende conditie, goed heeft doorstaan, ging het beter en is zij weer gaan trainen. Ze kon haar passie voor het fietsen weer oppakken. Vol enthousiasme ging zij mee met de club naar het Pfalzerwald weekend in Duitsland. Eind augustus ging zij nog mee naar Albertville in de Franse Alpen. Tijdens die week heeft ze met een ongelooflijke wilskracht Alpe d'Huez beklommen, de Nederlandse Berg die zij per se wilde bedwingen.

In de loop van die week werd duidelijk, dat haar conditie snel achteruit ging. Daarom vertrok zij eerder terug naar huis en werd opgenomen in het ziekenhuis. Toen uiteindelijk bleek dat verdere medische behandeling onmogelijk was, is zij naar huis gegaan om zaken te regelen en te sterven. In deze laatste periode heeft zij persoonlijk afscheid kunnen nemen van degenen die haar dierbaar waren.

Marian, voor jou lezen we nog een keer het gedicht van Henk Verhegghe, dat Henk als nadenken aan jou op onze website plaatste.

*Renners sterven niet,
ze verdwijnen alleen maar uit het zicht
wanneer zij de laatste finish hebben overschreden
en de snelheid van het leven
hen met stijve spieren achterlaat.*

*Want koersen blijven ze,
ook al vallen hart en wielen stil,
zij gaan in duizend hoofden door
met duwen en nooit doodgaan,
hun zweet geeft blijvend glans
aan het asfalt.*

*Weet dat de aarde haar dan toch
met tegenzin bedekt,
haar naam voor altijd
als een echo tussen bergen
zal weerklinken.*

Wij herinneren Marian als een energieke en fervente sporter. Fietsen was haar grote passie!



Standplaats Albertville (FR.) Toppie Moppie

Het is al weer een poosje geleden dat we in Albertville waren. Ik maak dan ook dankbaar gebruik van de aantekeningen van Geurt die hij op de site plaatste toen we in Albertville zaten.

Het is Geurt en Ronald weer gelukt om met een grote groep clubleden naar een standplaats te rijden om een weekje de buurt onveilig te maken met een geweldig programma. Was het vorig jaar Bormeo in Italië waar we met 25 personen waren, dit jaar is het Albertville in Frankrijk geworden waar we met circa 40 personen zijn geweest.

Op zondag kwam de grote meute binnenrijden, terwijl op zaterdag al enkelen waren gearriveerd om op zondag alvast een ritje te kunnen maken. Uitvalsbasis is hotel de Savoie in het centrum van Albertville en toen Barrie en ik eind van de middag de hoek omdraaiden was het al een gezelligheid van jewelste op het terras met alle aanwezigen. Het bleek het terras te zijn van het hotel dat op een kruispunt ligt. Het terras ligt eigenlijk in het verlengde van de stoep: Ik hoorde Frank al zachtjes neuriën: Hoeperdepoep zat op de stoep en..... het leek wel op het clubgebouw na een mooie rit. Ik geloof dat wij met de fietsclub de enige gasten waren en het hele hotel hebben bezet, ik ben tijdens ontbijt en diner nog geen onbekende tegengekomen. Op zondagmiddag waren er nog niet echt veel sterke verhalen te vertellen van de ritten die gemaakt zijn, dus hield men zich onledig met te proberen om het flitsapparaat van het stoplicht te laten afgaan door heel hard door het stoplicht te lopen. Erg lang duurde deze activiteit echter niet, aangezien het op dat moment nog ongeveer 35 graden was. Het was echt warm en dus goed fietsweer. Wel werd er gesproken over het (fiets)materiaal en de encyclopedische kennis van Jaap S werd vaak geraadpleegd. Ook werd Jaap er vaak bij gehaald om een technisch mankementje te bespreken. Ik dacht; het lijkt wel een dokter die spreekuur houdt. Het was goed uit te houden op dat terras, er was Grolsch bier, wijn en water en dan is het al snel goed. Minder goed was het met Michael Pullens die met opengesperde ogen het terras kwam oplopen. Wat was er gebeurd? Hij kreeg in de afdaling een klapband en kon de fiets gelukkig nog tot stilstand brengen zonder kleerscheuren, maar hij heeft de schrik van zijn leven en van iedere fietser gehad. De band zat helemaal in de kransjes gedraaid. De band was letterlijk ontploft. Gelukkig dat het goed is afgelopen en dat in de avond de fiets kon worden gerepareerd.

Na de maaltijd hielden Geurt en Ronald zoals te doen gebruikelijk een briefing, een soort roll call of appel zoals Geurt het noemt. Geurt heette iedereen welkom en verwees naar het fantastische programma dat zij in elkaar hadden gedraaid en aan iedereen hadden toegezonden. Het is een waar boekwerk geworden met een basisprogramma per dag en verder nog een routeboek Albertville met een keuzemenu dat per dag kan worden ingevuld. Als je helemaal hebt gelezen zie je wat voor een fantastisch programma die twee hebben samengesteld en wat je allemaal in de buurt kunt fietsen. Op de stoep was die middag veel gesproken over het weer want iedereen vond het nogal warm in vergelijking met Nederland. Het was eigenlijk het gesprek van de dag, ik zou het geen klagen willen noemen, maar voor Geurt was het wel aanleiding om het programma aan te



passen. Tijdens de briefing zei hij namelijk dat in verband met het weer en niet omdat hij om 14.00 uur in Zwolle moest zijn, we om 8 uur zouden vertrekken in plaats van de gebruikelijke 10 uur, hetgeen zou betekenen dat we om 7 uur!! aan het ontbijt moesten zitten. Toen hij dat zei keek iedereen wat glazig, maar er kwam geen commentaar, dus het was wel zeker een goed idee. Verder zei Geurt: over het weer wil ik geen gezeur/geklaag meer horen. Over het weer werd dan ook niet meer gezeurd; wel over het effect dat het weer had op de atmosfeer op de slaapkamers en de eetzaal in het hotel. En de atmosfeer was ronduit broeierig, het koelde niet af en er was weinig mogelijkheid tot ventilatie. Veel drinken was dan ook het devies en dat gebeurde ook wel...

Op maandagochtend was iedereen om 7 uur present aan de ontbijttafel. Het was een typisch Frans ontbijtje met een croissant met jam of chocopasta, een jus d'orange, een stukje stokbrood en koffie en thee.

Na het ontbijt werd op het appèl de dag doorgenomen en daarna ging iedereen "aankleden". Dat betekende veel op-en neer geren op en tussen de drie verdiepingen van boven naar beneden en weer terug naar de fietsenkelder. Iedereen is dan als het ware in een soort trance om niets te vergeten: zijn mijn bidons gevuld, hartslagmeter om, voldoende eten bij, niet te veel maar ook niet te weinig, moet ik een jackie meenemen voor de afdaling enz. Ik kwam Monica tegen op de trap, maar die keek op noch om want was kennelijk iets belangrijks vergeten. Ik kwam Ad ook tegen op de trap, maar die was de rust zelve, althans zo leek het. Maar goed, klokslag 8 uur was iedereen present en dat betekende dat iedereen er veel zin in had. Het zou die dag 34 graden worden en het gros van de mensen deden die dag de Col de Forclaz en de Col d'Arpetazz, een klim van 16 km. Na die beide klimmen viel de groep uit elkaar, Jaap S en Maarten deden nog een extra lusje, enkelen gingen naar het meer van Annecy en zo was het goed.

Deze eerste dag had Marian uitgekozen om de Alpe D'huez te gaan beklimmen. Zij had het in haar hoofd gezet om dat te doen en je weet wat Marian in haar hoofd heeft... Rutger, Gerard, Bert S en ik zouden Marian begeleiden. Wij vertrokken ook om 8 uur en parkeerden de auto's op de parkeerplaats aan het begin van de klim. Ik had me dat nog nooit gerealiseerd, maar er zijn er veel meer die dat doen. Er was zelfs een toiletvoorziening op de parkeerplaats aanwezig.

Rond 10 uur begonnen we met de klim, eerst een klein aanloopje en dan draai je de bocht om en begint het. Ik vroeg Marian waarom ze deze berg zo graag wilde doen, maar het had te maken met de jaarlijkse beklimming van de berg door Alpe Duzessers, en gewoon omdat ze hem een keer wilde doen.

Je begrijpt dat de conditie van Marian door de cellen al wat was aangetast, dus zij moest alle zeilen bijzetten om naar boven te fietsen. Elke meter, elke trap was er een naar boven, maar elke trap moet pijn hebben gedaan. Ik bleef achter Marian fietsen die met een hoge hartslag van geen wijken, geen ophouden wilde weten. Ik schrijf dit met tranen in mijn ogen als ik er weer aan terug denk. Wat een vertoon van wijskracht was dit..en waarom?..Gewoon om het te halen en boven te komen. Toppie moppie las ik op de weg en dacht deze Giau-girl is een toppie moppie. Wat kan ik nog meer zeggen over deze rit? Hij duurde lang en dat was ook goed, want Marian moest regelmatig even stoppen zodat we van het uitzicht konden genieten en van de teksten die overal op de weg stonden geschilderd. Elke bocht (het zijn er 21) heeft een plaatje met de naam van een wielrenner.



Zo heeft ook Joop Zoetemelk een plaatje in 1 van de bochten, maar daar staat de naam van Joop foutief op vermeld. Er staat namelijk 'Zoetelmek'.

Naarmate we dichterbij de top kwamen werden we ook gefotografeerd. Op de clubsite heb ik destijds de site en het nummer opgegeven waar je de foto's kan zien.

Toen we boven waren hebben we uitgebreid foto's gemaakt en toen wilde Marian per se door rijden naar het officiële einde van de klim een paar kilometer verderop. Daarna konden we een mooi Alpe D'Huez shirt uitkiezen om aan deze overwinning een tastbare herinnering te hebben. Koffie, cola en eten ging er daarna bij iedereen als zoete koek in. Tijdens het dalen liet ik mijn gedachten de vrije loop en dacht: dit is toch echt wel de mooiste rit die ik gemaakt heb.

De volgende dag was het weer zo warm....(Geurt, ik klaag niet hoor)

We begonnen met een pittige klim en daarna nog eentje richting meer van Annecy. Na de eerste klim was ik al kapot en toen kwam de tweede. Marian had besloten om met de auto te gaan en die reed samen met Paulien en Barrie naar de top om de groepsfoto te maken met uitzicht op het meer van Annecy. Als volleerde fotografen dirigeerden Pauline en Barrie de groep in het juiste formaat voor de foto. Het resultaat mag er wezen en is te zien op de site. Daarna volgde de afdaling richting Thônes. Voordat iedereen met de afdaling begon zei Geurt nog: op een bepaald punt opletten want dan moet je naar rechts, vergeet het niet. Maar zoals altijd was er eentje al weg en schoot dat punt voorbij. Ik was in ieder geval blij dat de dames er stonden, want ik was er ook zo voorbij gereden. In Thônes zouden we gaan lunchen.

Let wel, we waren met 40 personen en reden achter Geurt aan die het pleintje opreed en stopte bij Hotel du Midi. Heb je gereserveerd vroeg ik. Nee was het antwoord, we zien wel waar we terecht kunnen. De bediening kwam al aanlopen; bonjour....c'est pour manger...wilt u eten...ja graag. C'est bon..dat is goed...zet u de fietsen maar achter neer. Ik dacht mooi geregeld, maar dat zal wel effe gaan duren om 40 man te eten en drinken te geven. We zaten niet in het restaurant, want dat zat al vol. Snel werd een lange tafel in de schaduw opgezet waar we met 40 konden aanschuiven. Via Barrie en de andere dames kreeg iedereen te horen dat de enige mogelijkheid spaghetti bolognese met sla en onbeperkt water uit karaffen en uiteraard andere drankjes. Aangezien de keuzemogelijkheid beperkt was, waren de bestellingen snel opgenomen en konden ook snel door komen. Ik geloof dat we binnen het uur weer klaar waren en weer konden opstappen. Het was werkelijk een formule rapide. De dames zouden afrekenen, dus wij konden weer weg.

Na de lunch was er een groep die nog een extra col wilden doen en enkelen die via een andere route richting huis gingen. Het is met name de eerste groep die het zwaar te verduren kreeg. Het was op de temperatuurmeter van enkelen 41 graden en ook op 1000 meter hoogte in de schaduw was het nog 34 graden. De verhalen van de dames kwamen bij thuiskost. Het was zo'n slachtingeen heleboel ook gerenommeerde klimmers zijn in de auto van Marian gestapt om zich naar boven te laten rijden. We kregen verhalen over een suikerklop. Ja, dacht ik een hongerklop kon het niet zijn na al die pasta, dan maar een suikerklop. Een gebrek aan suiker en een gebrek aan water. Peter en Gerard moesten toch instappen en later moest ook Geurt er aan toegeven. Hij zei dat hij voor het eerst een gelletje heeft gehad die dag en dat die goed was bevallen. Harrie wilde ook eerst instappen, maar bedacht zich en heeft eerst veel repen en andere zoi gegeten en heeft het toen fietsend volbracht. Er waren een heleboel foto's genomen van redelijk uitgetutte



mensen, maar deze foto's zijn volgens Peter niet publicabel.
Het was weer een welbestede tweede dag.

De derde dag was het weer erg warm, dus ook vandaag was iedereen om 8 uur present. Vandaag stond de Col d'Iseran op het programma. Ik vind de naam van deze col erg mooi en was dan ook blij dat hij op het programma stond en belangrijker nog hij ligt op 2770 meter. Een uitdaging van de bovenste plank, zeker voor degenen die de klim vanuit Bourg St Maurice begonnen. Vanaf Bourg is het dan 50 km klimmen met een hoogteverschil van 2200 meter. Enkelen kozen er voor om vanuit Val d'Isere de klim te beginnen. Monica en Thea waren zo dapper om vanuit Bourg te rijden en de klim ook af te maken. Wat een prestatie wederom van deze dames. Ze zeiden er bij thuiskomst wel meteen bij dat ze de rest van de week andere dingen zouden gaan doen dan fietsen. Ook Marian had na een dag rust weer zin om een colletje te doen en liet zich wederom niet onbetuigd.

De top van deze col is erg ruig, net als de laatste 3 kilometers, die vond ik ook erg ruig met veel wind. Op de top stond er zoveel wind dat het niet lekker was om er lang te blijven. De afdaling was echt super. De A-plusgroep, bestaande uit Maarten, Jaap en Herman, had nog niet genoeg gehad en deden nog een extra col.

Op de stoep met wat bier en wijn en de nootjes van de kruidenier om de hoek kwamen de verhalen weer los. Onder grote hilariteit keken wij toe hoe de franse automobilisten werden geflitst.

De volgende dag bleef het erg warm en op deze dag werd weer een klassieker beklommen, namelijk de Col de Madeleine. De Madeleine roept meteen een associatie op met de franse schrijver Marcel Proust. Hij begint zijn A la recherche du temps perdu met het dompelen van een madeleine in een kopje thee, waarbij de zoete geur die de thee daardoor kreeg hem aan een ver verleden herinnerde. De madeleine is het symbool van de herinnering geworden. Deze Madeleine zal ik ook nog lang herinneren; wat een beauty van een klim, superbe. Ook vanwege het weer een hele toer om te beklommen, maar zo rustig, zo mooi, met een paar dorpjes die je passeert en die echt tegen de bergflank zijn geplakt en voor de rest alleen maar rust. Bovenop is het mooi toeven om even wat te eten. Een madeleine had ik daar graag gegeten, maar die was er niet. De echte madeleine komt overigens uit Commercy (madeleine de Commercy), een stadje in Lotharingen. Jaap had na deze beklimbing nog niet genoeg gedaan en daalde af om hem van de andere kant weer naar boven te komen; een dubbele Madeleine als het ware.

Na de afdaling die ook erg spectaculair was, volgde nog een stukje van 20 km door het dal met sterke wind tegen. Ik zal maar zeggen dat ik blij was toen we bij het stoplicht in Albertville waren.

De volgende dag was vrijdag. Deze dag begon met een domper zoals Geurt ook al schreef omdat Marian zodanig veel last van haar buik had dat ze besloot om naar huis te gaan samen met Gerard en Rutger.

Ik had zelf die dag uitgekozen om met Barrie naar de Mont Blanc te gaan om op de top van ruim 4000 meter eens te kijken. Door weersomstandigheden konden we alleen naar 2300 meter, maar wat een berg, een aanrader voor iedereen die eens in de buurt is.

Wij konden dus niet zwaaien naar de fietsers die de Col du Joli hebben beklommen. De



De Fietsende Vlinder

nummer 112 – november 2011

top ligt op 1980 meter en van daaruit heb je een mooi zicht op het Mont Blanc massief. Geurt heeft op zijn rustdag foto's gemaakt van de weg naar de top. Werkelijk erg mooi, kijk zelf maar op de site.

De volgende dag zijn Barrie en ik naar huis gereden. Er was een kleine weersverandering voorspelt, maar het gaat daar werkelijk wel snel. Toen wij vertrokken bleek op de toppen van de bergen ineens sneeuw te liggen die er de vorige dag nog niet had gelegen. Degenen die op zaterdag hebben gefietst kregen te maken met temperaturen van rond 20 graden en hoewel het in Albertville droog was regende het toch tijdens de beklimming van de Col du Prez. Daarom een lange koffiestop om op te drogen en te wachten op beter weer. De afdaling was wel koud heb ik begrepen.

Het was, al met al, een heerlijke week, perfect voorbereid door Geurt en Ronald. Deze standplaats was wederom een succes. Ik heb begrepen dat de toercommissie het "standplaatsidee" volgend jaar wil voortzetten. Geurt heeft aangegeven het stokje over te willen geven aan iemand anders. Op de zaterdagmiddag schijnen er al vele ideeën te zijn geopperd. Ik ben benieuwd wat het zal worden.

Ciao a tutti, y a la proxima volta
Joost van der Poel,





Toeragenda winterseizoen 2011/2012

datum	uur	soort rit	toerleiders
zo 06-nov	09:30	Toerit B groep	winterit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
	08:30	MTB-rit 2 groepen	Nieuwkuyk 25/45km Peter Broere
di 08-nov	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 09-nov	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
vr 11-nov	18:00	Diversen	Wielershow Plieger in Dorpshuis de Linde te Meerkerk
za 12-nov	11:00	Diversen	Wielershow Plieger in Dorpshuis de Linde te Meerkerk
zo 13-nov	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
	09:30	Toerit B groep	winterit 2,5-3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	08:30	MTB-rit 2 groepen	MTB eigen route 35/45km Harry van Wijk
	12:00	Diversen	Wielershow Plieger in Dorpshuis de Linde te Meerkerk
di 15-nov	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 16-nov	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
zo 20-nov	08:30	MTB-rit 2 groepen	MTB eigen route 35/45km Jacco Goes
	09:30	Toerit B groep	winterit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
di 22-nov	08:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 23-nov	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
zo 27-nov	08:30	MTB-rit 2 groepen	MTB eigen route 35/45km Peter Broere
	09:30	Toerit B groep	winterit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
di 29-nov	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 30-nov	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
zo 04-dec	09:30	Toerit B groep	winterit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	08:30	MTB-rit 2 groepen	MTB St. Nicolaastocht Stroe 30/45km Geurt Breukink
	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
di 06-dec	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 07-dec	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
zo 11-dec	08:30	MTB-rit 2 groepen	MTB eigen route 35/45km Geurt Breukink
	09:30	Toerit B groep	winterit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
di 13-dec	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 14-dec	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
zo 18-dec	09:30	Toerit B groep	winterit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
	08:30	MTB-rit 2 groepen	MTB eigen route met auto Arnhem 60km Peter Broere
di 20-dec	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 21-dec	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
zo 25-dec	08:30	MTB-rit 2 groepen	1^e Kerstdag MTB eigen route 35/45km Harry van Wijk
ma 26-dec	09:30	Toerit B groep	2e Kerstdag Winterit 2,5 -3,5 uur: indien belangstelling
	10:00	Winterrit race B/C	2e Kerstdag winterit 55km: indien belangstelling
di 27-dec	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 28-dec	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
zo 01-jan	08:30	MTB-rit 2 groepen	Nieuwjaarsdag eigen route 35/45km Peter Broere
di 03-jan	20:00	Looptraining	Loop training o.l.v. Remy Thijssen



datum	uur	soort rit	toerleiders
zo 08-jan	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
	08:30	MTB-rit 2 groepen	MTB eigen route 35/45km Geurt Breukink
	14:00	Diversen	Nieuwjaarsreceptie
	09:30	Toerit B groep	winterrit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
di 10-jan	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 11-jan	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
zo 15-jan	09:30	Toerit B groep	winterrit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
	08:30	MTB-rit 2 groepen	MTB tocht Oss met auto: 30/45 km Rick van der Kuil
di 17-jan	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 18-jan	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
zo 22-jan	09:30	Toerit B groep	winterrit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
	08:30	Zomer MTB groep	MTB eigen route 35/45km Harry van Wijk
di 24-jan	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 25-jan	10:00	ochtend koffierit	ca. 75 km
zo 29-jan	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
	08:30	MTB-rit 2 groepen	MTB eigen route 35/45km Jacco Goes
	09:30	Toerit B groep	winterrit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
di 31-jan	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 01-feb	10:00	ochtend koffierit	woensdag koffierit 75 km
zo 05-feb	09:30	Toerit B groep	winterrit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
	08:30	MTB-rit 2 groepen	De Internet jongens Hoenderloo: 30/50/75 km Peter Broere
di 07-feb	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 08-feb	20:00	Diversen	Algemene ledenvergadering
wo 08-feb	10:00	ochtend koffierit	woensdag koffierit 75 km
zo 12-feb	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen
	08:30	MTB-rit 2 groepen	MTB eigen route met auto Leersum 35/45km: Rick van der Kuil
	09:30	Toerit B groep	winterrit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
di 14-feb	20:00	Looptraining	o.l.v. Remy Thijssen
wo 15-feb	10:00	ochtend koffierit	woensdag koffierit 75 km
zo 19-feb	09:30	Toerit B groep	winterrit 2,5 -3,5 uur: toerleider nader te bepalen
	09:30	MTB-rit 2 groepen	MTB eigen route 35/45km Geurt Breukink
	10:00	Winterrit race B/C	55 km: Piet Moolhuijsen

Let op!

Kijk altijd voor de juiste vertrektijden en toerleiders op de website:
www.wtchouten.nl

Fouten en afgelastingen in deze agenda worden daar hersteld



Activiteiten Recreanten winterseizoen 2011/2012

In de hal hangt ook een schema waarop de activiteiten worden vermeld.

dag	datum	uur	plaats	bijzonderheden
vrijdag	11 nov	13.00	clubhuis	1 ^e vergadering , aansluitend bingo
vrijdag	09 dec	13.00	clubhuis	1 ^e vergadering , aansluitend kerstetentje
zondag	08 jan	14.00	clubhuis	Nieuwjaarsreceptie
vrijdag	13 jan	13.00	clubhuis	1 ^e vergadering , aansluitend gezellig samenzijn
vrijdag	10 feb	13.00	clubhuis	4 ^e vergadering , aansluitend bingo
vrijdag	02 mrt	13.00	clubhuis	Start fietsseizoen 2012 1 ^e rit

De Zeeuwse kust.

Als recreanten waren wij ook dit weekend in Zeeland (Brouwershaven) en wat hebben we daarvan genoten. Elly en Riet aan de leiding. Afspraak was om 10.00 opstellen bij de slagbomen een maatje zoeken en het peloton kwam op gang. Hoe moest het alweer, rechts rijden, aansluiten en goed opletten zo dat er niets gebeurde. Kwekkend gingen we op weg, oeps wat een slecht pad, benen omhoog of natte schoenen wat een keus! We trokken door de duinen maar hoe kwamen we over die hoge heuvels? Fietsend, afstappen of stukjes lopen. Dan hoorde je weer roepen; aan de kant staan rechts staan jongens let toch op! Maar fietsen op een drukke weg dat ging oom agent te ver, halt stop terug. Met de staart tussen de benen naar het fietspad. Dat was een foutje van de leiding. Al met al hebben wij genoten van deze dagen en Elly en Riet bedankt voor jullie goede zorgen.

An Koot





Geef de Pen door

i Hola clubgenoten, hier het verhaal van Cathy van Putten.

Geboren: de vorige eeuw.
Sterrenbeeld: Steenbok (geit).
Getogen: in de Domstad.

Na enkele jaren in Bilthoven en Maartensdijk op kamers te hebben gewoond, terug naar Utrecht. Enige jaren later in Lopik de drempel over geduwd, waar onze eerste zoon geboren werd.



Nu al weer vele jaren wonend in Houten waar onze tweede zoon geboren werd.

Via de woensdagmiddag-wandelgroep hoorde ik over de "fietsclub". Eerst dacht ik dat is niets voor mij "in zo'n grote groep" fietsen. Na verloop van tijd toch geprobeerd. Mw. Floor Pater heeft zich die 1e rit over mij ontfermd. Zij heeft mij "ingewerkt", de kreten en de arm/hand gebaren, die zonodig zijn voor de veiligheid in en om zo'n grote groep, bijgebracht. Nu 3 á 4 jaren later ben ik Floortje nog steeds dankbaar. Het is dik genieten van de mooie en goed georganiseerde tochten, de gezelligheid en de "Nazit".

Wie de pen van me overneemt is nog even een verrassing .

Groet Cathy van Putten



Clubweekend, Landal Park "Port Greve"

in Den Osse / Brouwershaven 9 t/m 12 Sept 2011

Ergens in de zomer op een zondagmiddag zaten we na de fietstocht nog even na te praten met de toerrijders. Er kwam ter sprake dat zij weer een clubweekend hadden georganiseerd, waarop wij reageerden, zou het niet leuk zijn om ook weer mee te gaan. Dat was een goed idee. Een gezamenlijk weekend in Zeeland was geboren. Mede dankzij Piet de Boer de motor achter de organisatie.

Op donderdagavond 8 september moest er gepast worden welke fietsen er op de



fietskar mee konden want Andrea was bereid om de fietskar mee te sleuren. Er konden 8 fietsen op de kar en 1 fiets mocht achter in de auto. De fietsen mochten op de kar blijven tot de volgende dag, dat scheelde heel veel werk.

Op vrijdagmorgen 9 september kwam iedereen binnen druppelen voor vertrek en om 9.00 uur hebben we de toerleden

uitgezwaid want zij gingen op de fiets naar Zeeland. Daarna konden wij als recreanten vertrekken. Om 14.00 uur waren alle recreanten aanwezig en werden we op het park ontvangen met koffie en gebak. Om 15.00 uur werden de sleutels uitgedeeld en kon iedereen naar zijn huisje. Alles zag er prima uit en de koffers konden worden uitgepakt. Daarna zijn we nog even naar Brouwershaven gefietst om een terrasje te pikken. Bij thuiskomst op het park waren de toerleden inmiddels ook gearriveerd, zij hadden afgezien van een paar lekke banden een hele fijne tocht gehad. Voor de avond was er een gezamenlijk diner besproken in de vorm van een warm en koud buffet. Na nog wat gezellig samen zijn was dit het eind van de eerste dag.

Zaterdag 10 september om 9.00 uur vertrok de toer voor hun eigen "Teutocht" en wij zij om 10.00 uur vertrokken voor onze eigen rit. Vanaf het park (verzamelen bij de slagbomen) fietsten we langs het Grevelingenmeer naar Brouwershaven en via diverse knooppunten waren we na ± 15 km in Zierikzee voor de koffiepauze. Hier kregen we $1\frac{1}{2}$ uur vrij om de stad te bekijken. Er was in de stad van alles te beleven omdat het "Open Monumentendag" was, we hadden dus wel wat meer tijd willen hebben. Maar ja, we zijn tenslotte een fietsclub. In het park in Zierikzee waren diverse bankjes waar we onze lunch konden gebruiken, met muziek op de achtergrond. Om ± 13.00 uur zijn we weer opgestapt en zijn we onder de stadspoort door gefietst richting Nieuwerkerk – Oosterland -



Sirjansland. In Dreischor hebben we bij het Boerderijmuseum op het buitenterras een consumptie gebruikt. Daarna hadden we nog een lastig stuk te overwinnen want na ± 2 km moesten we een modderpad trotseren dat door landbouwmachines helemaal kapot was gereden. Dat was minder leuk. Toen zijn we maar over de grote weg naar Den Osse gefietst. Het was een mooie dag met 55 km en veel tegenwind wel een

vermoeiende dag. Na een goed diner met alle recreanten gingen we dan ook bijtijds terug naar onze huisjes.

Zondag 11 september om 9.00 uur hebben we de toerleden uitgezwaaid, want zij gingen weer op de fiets terug naar Houten (± 160 Km). Wij mochten nog een nachtje blijven. Om 10.00 uur was het weer verzamelen bij de slagboom voor onze 2^e rit. Nu gingen we links om langs het Grevelingenmeer richting Scharendijke maar na ± 1 km waren de voorrijders even afgeleid. Omdat er duikers overstaken die de dijk opliepen, misten zij een verkeersbord waardoor wij op de rijweg bleven fietsen (kan gebeuren). We werden gesnapt door de politie dus werden we vriendelijk verzocht om terug te gaan en het fietspad onderaan de dijk te nemen. Na ± 11 km kwamen we in Renesse aan waar we de koffiepaauze hadden op het buitenterras tegenover de kerk. Daarna hadden we een moeilijk stuk, eerst langs het strand en daarna door de duinen met enige pittige hellingen, waar het lopend naast de fiets nog een behoorlijke klim was, maar we zijn er gekomen. Toen we dat hadden overwonnen hadden we wel trek in een broodje maar nergens een bankje te vinden. We hebben toch maar een plekje gezocht voor de lunch dan maar geen bankjes. Daarna zag je ze achter elkaar. Weer verder op de fiets via Haamstede – Burgh Haamstede en Oosterschelde met de wind in de rug langs de zeeweg naar Serooskerke voor de theepauze. Daarna weer terug naar Scharendijke langs het Grevelingenmeer waar we nog even zijn gestopt om naar de duikers te kijken die daar nog actief waren. Na 45 km hebben we de kortste weg naar het park genomen. Het was weer een fijne dag die werd afgesloten met een Italiaanse maaltijd van soep en onbepert pizza's en pasta's en een drieluik als toetje.

Maandag 12 September, Onze laatste dag, de dag van vertrek. De koffers werden ingepakt om 10.00uur sleutels inleveren, en nog een laatste kopje koffie, alle fietsen weer op de kar, (nog bedankt voor jullie hulp) en terug naar Houten. Dit was het einde van een geslaagd weekend, met dank aan de organisatie, alle voorrijders en Andrea voor het rijden met de fietskar.

Gerda.



Verlagen recreanten

Inleiding

Onze laatste fietsmaand van dit seizoen zit er weer op. In september en oktober werd zeer actief gefietst: het clubweekend begin september en het laatste weekend van september de normale vrijdagmiddagtocht, de Hospice Ride op zaterdag en de sluitingsrit op zondag. Dat was ook een druk weekend. Uiteraard fietsten wij ook gewoon door in de maand oktober. Daar zaten een paar vrijdagen bij met prachtig fietsweer (geen wind en veel zon), maar ook een vrijdagmiddag waarop een groep fietsers afhaakten in verband met de regen. Terug kijkend kunnen we zeggen: het was een prima fietsseizoen met hoge opkomst (regelmatig tegen de 50 recreanten). Iedereen die daaraan zijn steentje heeft bijgedragen zoals voorfietsen, clubhuis schoonmaken, helpen bij speciale activiteiten: heel hartelijk bedankt.

Nu nog ons afsluitend etentje op 4 november en dan op 11 november onze eerste wintervergadering.

Elly

Vrijdagmiddag 9 September

Ondanks het feit dat 21 recreanten met het clubweekend naar Zeeland zijn (zie apart verslag), zijn nog totaal 19 recreanten 's middags bij het clubhuis voor een ritje. Gerry en Janny rijden de lange route voor, met 9 personen richting Groenekan, waar wij bij tennisvereniging Groenekan wat gebruiken. Met zo'n klein groepje ben je wel gauw klaar en volgens mij (dat heb je als je het verslag niet gelijk schrijft dan vergeet je hoe laat wij ook alweer in het clubhuis terug waren) waren we daarom vroeg weer terug in het clubhuis. Toen wij net in het clubhuis waren kwam er nog 1 een borrel meedrinken ze had zo'n spijt dat ze niet mee was gegaan met fietsen. En toch..... was het een gezellige middag, ook al waren wij maar met zijn negenen, ách weet je, je bent van de straat!!!! En hadden wij weer 40 km op de teller.

Hartelijke Groeten Gerry & Janny



Jan Goes rijdt een korte route met totaal 10 recreanten.



vrijdag 16 september: dagtocht rondje Soestdijk

Op 20 augustus gingen we met z'n vieren op de fiets naar Paleis Soestdijk voor een rondleiding door het Paleis. We waren zo enthousiast over de route dat Gerda en ik besloten om deze route als dagtocht te nemen (met wat correcties voor de heenreis, nog mooier). We betrokken vanaf het clubhuis met 19 personen richting De Biltse Hoek, daar ging het even fout want we misten het tunneltje en moesten via de stoplichten naar het restaurant, maar niet getreurd want het was heerlijk om op het terras te zitten met een lekker zonnetje. Via De Bilt, Bilthoven richting Lage Vuursche, waar we een heel mooi plekje hadden gevonden om te lunchen. Genoeg bankjes maar sommigen vonden het gras prettiger om op te zitten. Het was dan ook een hele mooie dag. Toen iedereen was uitgerust en de lunch was verorberd gingen we weer verder. Langs Paleis Soestdijk richting Den Dolder. In Den Dolder op het terras bij Eetcafé De Egelantier weer wat gedronken, appeltaart gegeten. Met 65 km. op de teller hadden we een fantastische mooie fietstocht, mede dank zij het mooie weer.

Gerda en Gerry

's Middags fietsten nog 29 recreanten een "rondje Houten" met Riet en Elly.

Het weekend van 23 – 25 september was druk met fietstochten:

Op vrijdagmiddag 23 september waren in totaal 47 recreanten present, waarvan 22 kort richting Vreeswijk fietsten met als voorrijders Riet en Gerrit.

De lange route ging, met 25 recreanten, o.l.v. Bep en Elly via Vianen naar Hagestein. Hier werd in Theetuin "De Ouwe Sta!", met een lekkere consumptie, genoten van het mooie weer en fruit rapen onder de fruitbomen. Daarna via de Lekdijk naar Culemborg en terug naar Houten voor een afzakkertje in het clubhuis.

Zaterdagmiddag 24 september volgde het Ride for the Hospice. Daaraan namen 22 recreanten deel. Om 13.45 uur startten we vanuit het clubhuis voor de 40 km route. Het weer was ons goed gezind. Naast de uitgezette stops, werd nog even extra gepauzeerd bij het "Rustpunt" aan het Amsterdam-Rijnkanaal voor een sanitaire stop.

Daarna terug naar het clubhuis, waar enkele recreanten aan de slag gingen met het maken van de salades voor de barbecue van de volgende dag.

Zondagochtend 25 september waren weer 26 recreanten aanwezig voor de maandelijkse zondagochtendrit. Dit was tevens de sluitingsrit van de toerclub. Om 10.00 uur werd gestart voor een korte route van 25 km. Rond half een – terug in het clubhuis – stond de barbecue al klaar en genoten we samen met de toerleden achter op het terras in de zon van het goed verzorgde eten. Het was weer heel gezellig.

Vrijdagmiddag 30 september fietsten totaal 42 recreanten, waarvan er 16 mee gingen met Cor van Buren voor de korte route en 26 met Wil en Truus voor de lange route naar Driebergen.

Vrijdagmiddag 7 oktober....

Kennen jullie die grap van die mensen die 40 km naar de Meern zouden gaan fietsen???? Die gingen wél.... maar bij de éérste bui gingen ze weer gauw naar het "clubhuis". Waar een kopje thee of koffie werd gedronken, en 3-4 dames het clubhuis schoon gingen maken. Daar keken wij op de lijst, en bij 21 oktober stonden geen namen van voorrijders,



dus vulden wij (An en Janny) onze namen in om dan de tocht echt te rijden.

Maar.... in tegenstelling tot de 9 deelnemers aan de lange route (die dus bij de eerste bui rechtsomkeer maakten) fietsten de 10 recreanten die met Riet en Elly meegingen voor de korte route (30 km) wel gewoon de route uit, ondanks de 3 regenbuien. Daartussen was het prima weer. Bij Princenhof in Zeist werd koffie gedronken.



Vrijdag , 14 oktober:

dagrit naar Mariënwaerd in Beesd (laatste dagtocht pannenkoeken)

Het weer: 's morgens fris, 5 graden om 9 uur.

's middags 5 graden, weinig wind en een lekker zonnetje. Wij gingen met totaal 35 fietsers (25 vrouwen en 10 mannen) via Hollandsspoor richting Schalkwijk. Daarna via Tetwijkseweg, Groeneweg en Lekdijk naar het Culemborgse veer. Op de Lekdijk net

na 10 km was onze eerste tussenstop. In Culemborg via Parallelweg-Oost langs het spoor richting Tricht. In Tricht op de Langstraat hadden we onze 2^e tussenstop. We dachten het is bijna 12 uur en nu nog 8 km fietsen en dan lekker rusten onder het genot van een pannenkoek of uitsmijter en een paar consumpties, maar dat viel tegen!! In Tricht namen we de Middeweg richting Mariënwaerd, maar op de Appeldijk aangekomen bleek deze afgesloten wegens asfalterwerkzaamheden. Wij moesten terug via een omleidingsroute naar Tricht langs het spoor tot aan Dwarsstraat en hier linksaf. Door deze omleiding hebben wij 8 km meer gefietst dan tijdens onze voorbereiding op 16 september.

Om 1 uur waren we dan eindelijk bij het restaurant. De service was hier geweldig iedereen kon kiezen wat hij of zij wilde, als zij voor het hoofdgerecht maar beneden de 10 euro bleven. Binnen 30 minuten had iedereen zijn lunch inclusief 2 consumpties. Tijdens de pauze hebben Kees Visser en Arie van Prooyen de band van Kees nog geplakt en sommigen nog inkopen gedaan in de Landgoedwinkel.

Om kwart voor drie zijn we aan onze terugreis begonnen via Katijdeweg , Oude Beesdseweg en Parallelweg-West naar Culemborg. Hier onze laatste tussenstop. Via Pothuizerweg en Overeind langs Rietplas kwamen we om kwart voor vijf bij ons clubgebouw aan met 57 km op de teller.

Wij willen iedereen bedanken voor deze leuke laatste dagtocht van 2011. Ondanks de tegenslag van de wegomleiding klaagde niemand en iedereen was zeer positief over de lunch.

Arie en Johan.



's Middags fietsten nog 10 recreanten een korte route met Jan Goes. Zij gingen (traditioneel) pannenkoeken eten in Rhijnauwen.

Vrijdagmiddag 21 oktober

Gelukkig het is prachtig weer, en met 29 personen gaan An en Janny wéér naar de Meern. Onderweg langs het Amsterdam-Rijnkanaal even een stop, waar Riek trakteerde omdat ze jarig was geweest. Wij hadden een nieuw adres in de Meern "Abrona BraZZerie" om wat te drinken, een oude boerderij wat nu een restaurant is, waar je kan Lunchen, Dineren, en een Feest(je) kan geven. Ze bakken daar hun eigen brood en koekjes, allemaal heel gezellig. Onderweg bij de Afrit zagen wij in een weiland een schaap op zijn rug liggen, zo akelig omdat je weet dat ze dan dood kunnen gaan, Cor wilde net op zijn fiets stappen om de boer aan de overkant van de weg te waarschuwen toen het schaap het gelukkig voor elkaar kreeg om weer op zijn pootjes te gaan staan. Over de Nedereindseweg gefietst, en op het Kerkveld even een stop om wat te eten en te drinken. Om 16.50 uur terug bij het clubhuis waar bleek dat er nog maar een klein clubje over was van de 29 personen. Met 40km op de teller was het toch een fijne fietstocht.

Hartelijke Groeten An & Janny

Daarnaast gingen nog 20 recreanten mee met Riet en Elly voor de korte route. Eerst richting Werkhoven, daarna via Odijk naar Bunnik, waar we nog heerlijk op het terras konden zitten voor een drankje. Daarna met een lus weer terug naar het clubhuis. Totaal was er deze middag dus een opkomst van 49 recreanten.

Vrijdagmiddag 28 oktober de laatste fietstocht van dit seizoen:

Totaal 44 recreanten waren op deze prachtige fietsmiddag aanwezig. We fietsten gezamenlijk de route, met als voorrijders Riet en Elly. Het was het beste fietsweer dat je kunt verwachten: geen wind, heerlijk zonnetje en lekkere temperatuur. In 3 groepen verdeeld vertrokken we om 13.00 uur vanaf het clubhuis richting 't Goy en via Cothen en de Langbroekerwetering naar de Broekweg om in Theetuin "De Oude Koestal", heerlijk in het zonnetje te genieten van een pauze. Vervolgens via Odijk, Bunnik, Vechten en het Houtense Bos weer terug naar het clubhuis. Met totaal 30 km waren we om 16.30 uur terug. Daarna was er de traditionele "nazit". Het was druk en gezellig en rond 18.00 uur vertrokken de laatste recreanten naar huis.

Zaterdagochtend 29 oktober waren om 8.00 uur al de eerste "schoonmakers" aanwezig voor de halfjaarlijkse grote schoonmaak. Totaal zo'n 13 recreanten en toerleden zorgden er weer voor dat alles (zowel binnen als buiten) een goede beurt kreeg. We kunnen dus met een gerust hart het winterseizoen in.

Elly



Verjaardagen

november

2	Bart de Rooij	T
3	Harrie Pol	T
6	Jaap Schuurman	T
7	Rob Versluis	T
10	Piet de Boer	T
11	Co de Klein	T
14	Wiebe Bekker	T
14	Leo Jongerius	T
17	Michael Baken	T
18	Mathilde Zitzen	T
19	Wilbert van Schaik	T
19	Hans van de Veen	T
19	Hennie König	T
20	Maria Sloopmaekers	T
20	Bert van Veldhuizen	T
22	Marc Nuijten	T
22	Ria Wieman	R
23	Onno Flemming	T
23	Herman Lagé	T
24	Andrea van Mil	R
24	Jan Koster	T
24	Ron Verweij	T
26	Riet van Leeuwen	R
27	Peter Verweijen	R
28	Elly Kuiper	R
30	Gerard Maat	R

december

1	Lisette van der Niet	T
1	Arie van Prooijen	R
1	Dick Rietveld	T
2	Dicky Lagerwey	R
2	Herman van Rooijen	T
3	Ruud van de Steeg	T
6	John Schreurs	T
8	Wiebe Stuivenwold	T
9	Cock Smeulders	T
11	Marjolijn Vermande	T
13	Alie Vernoy-Verweij	R
15	Cor van Angelen	T
15	Tonny van den Hengel	T
16	Joke van Bolderen-van Hal	R
16	Bea van de Vooren	R
21	Leni Vernooij-Vulto	R
23	Geertjan van der Lecq	T
25	Frans Gijsbers	T
25	Gerard van Mourik	T
26	Sandy Mensing	T
29	Henny van Driesum	T
30	Jetty Vledder	R
30	Anne Marie aan de Stegge	T
30	Simon Plomp	T
31	Eric Luttk	T
31	Corine Visser	T
31	Elly Kemper	R
31	Frits Hobelman	T

Ereleden:

Jan Goes Henny Hogerhorst Jos Jongeling Jan Mocking

Leden van verdienste:

Roelie v.d. Blij Piet de Boer Ton Diks
Onno Flemming Jon Nellestijn Ad Nieuwenhuizen
Herman van Rooijen Harry van Wijk Bart van Wijngaarden